

Het Belfort

Het enige Belfort van Nederland staat in Sluis.

Gebouwd in 1375 naar een Vlaams voorbeeld. Het voormalige stadhuis is volledig gerestaureerd en in 2013 geopend als museum. De prachtige raadzaal is zeker een bezoekje waard. Belangrijke gebeurtenissen speelden zich hier af, onder andere het huwelijk van Filips de Goede met Isabella van Portugal (1430) en ook de verloving van Karel de Stoute met Margareta van York (1468). In het museum ontdekt u alles over de geschiedenis van Sluis en over J.H. van Dale, de grondlegger van het woordenboek 'De Dikke van Dale'.

I.v.m. de 1.5m samenleving is het momenteel niet mogelijk om de toren te beklimmen.

Voor de openingstijden en prijzen kijkt u op de website.

